

13 letters, één woord

Op onze school, op onze school

mag iedereen naar binnen

De jassen aan de kapstok

en dan kunnen we beginnen

Op onze school doet iedereen

met alle lessen mee

Op onze school daar mag je

als je moet naar de wc

De hoogste tijd dat je de naam van onze school eens hoort

13 letters, één woord

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort

Op onze school zijn rekenen

en taal gewoon een feestje

De sommetjes die maak je

en de lettertjes die lees je

Op onze school wordt lekker

veel gevoetbald en geschaatst

Wordt onze school weer eerste

Echt niet leuk meer op het laatst

We roepen keihard als er weer een doelpunt wordt gescoord

13 letters, één woord

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort

Oh onze school, de beste school

Het lijkt wel een reclame

Soms kijken we naar buiten

door de mooie hoge ramen

Daar ligt de wijde wereld

en hoe zal het later zijn

Nog niemand die dat weet

Misschien de bomen op het plein

De basis dat is onze school, een veilig toevluchtsoord

13 letters, één woord

De Kennemerpoort jèh jèh
De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort

De juffen en de meesters zijn een tikkeltje gestoord

13 letters, één woord

De Kennemerpoort jèh jèh
De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort jèh jèh

De Kennemerpoort

Nog één keer voor de mensen die het niet hebben gehoord

13 letters, één woord

De Kennemerpoort!!

Tekst en Muziek

© Mylou Frencken